

Zingen voor vrede op de Oude Markt in Enschede

Op woensdag 9 maart vanaf 19 uur beleefden we met Wereldmuziekkor IntervOcaal op de Oude Markt een zeer indrukwekkend Twents kwartearken. Als tegenwicht voor de oorlog in Oekraïne zongen we voor Vrede samen met Grensland Overdagkoo en Popkoo La Sido twee nummers: 'Dona nobis pacem' en 'Peace Chant'. Beide liederen waren perfect passend bij wat er op het moment in de wereld gebeurt. Initiatiefnemer van de avond was Diet.

Een flink aantal enthousiaste aanwezigen

Met zeker honderd koorleden stonden we op de trappen van de Jacobuskerk, vanaf de Oude Markt werden we gedirigeerd door onze dirigenten Diet Gerritsen, Henriette Eikenaar en Tom Grondman. Ons publiek bestond uit tientallen mensen die vanaf de Oude Markt vaak enthousiast meezongen.

Alle kinderen recht op vrede

Nadat ze iedereen welkom had geheten en we een korte stilte hadden gehouden, droeg Diet het gedicht 'Bitten Der Kinder' van de Duitse dichter Bertold Brecht voor. Dit gedicht gaat erover dat alle kinderen het recht hebben om in vrede op te groeien. Omdat dit helaas niet voor alle kinderen mogelijk is wilden we hen met dit gedicht een hart onder de riem steken. Kinderen snappen helemaal niets van de oorlog en willen ook helemaal geen oorlog. Omdat deze gedachte zo goed van toepassing is op de huidige omstandigheden, vond ik de tekst zeer treffend. De tijd van de dag waarop Diet dit gedicht voordroeg is ook precies de bedtijd van kinderen.

Twee geweldige vredesliederen

We stonden met zijn allen vlakbij elkaar terwijl we als eerste lied 'Dona nobis pacem' zongen, wat gaf dat na lange tijd weer een geweldig gevoel. We zongen het een tweede keer met een aparte partij voor het Grensland Overdagkoo. Vervolgens zongen we met zijn allen 'Peace Chant' onder zeer enthousiaste leiding van Melvin, waarbij alle aanwezigen ook weer enthousiast meezongen.

Wat was dit een geweldig optreden. Eindelijk konden we eens iets doen tegen het machteloze gevoel en weer wat vrede naar de wereld brengen.